

Twinkels

Dag lieve Twinkels! Nu jullie weten wie we zijn, moeten we al die tijd ons niet meer verstoppen! Jullie leiding zijn niemand minder dan Jonathan, Leen, Pauline en Anke! Kijken jullie samen mee in onze nieuwe agenda?

Zondag 13 oktober

Assepoester is haar glazen muiltje terug kwijt! Heel Disneyland helpt haar zoeken! Kom je meehelpen? Verkleden mag zeker! KLJ van 14u-17u!



VRIJDAG 18 oktober

Het is vandaag dag van de jeugdbeweging! Dat wil zeggen dat elke vereniging vandaag zijn/haar kostuum mag aandoen! Vandaag mag je dus in je KLJ kleren naar school!

JOEHOEEEEEE wie wil dat nu niet? 😊

Zondag 20 oktober:

We gaan vandaag alle spelletjes per 2 spelen! Maar niet zomaar met 2! Benieuwd? KLJ van 14u – 17u!

ZATERDAG 26 oktober

Vandaag is het stoempfestijn! Jullie kunnen allemaal lekkere stoemp komen eten. Hiervoor hebben jullie wel enkele dingen nodig:

- Een lege maag
- Een grote honger
- Leuk gezelschap om mee te eten



Zondag 27 oktober

Ons buikje zit vandaag nog vol van al die stoemp van gisteren! Hopelijk vonden jullie het heel lekker? En hebben jullie veel gegeten? Dan mogen jullie vandaag allemaal lekker uitrusten! GEEN KLJ dus!

Zondag 3 november

Brrrrrrr het griezelt op de KLJ, zijn jullie niet bang voor wat halloween? Durven jullie komen? Zijn jullie dapper? Dat willen wij wel eens zien! KLJ Van 14u – 17u!



Zondag 10 november:

Daar wordt aan de deur geklopt

Hard geklopt ,zacht geklopt

Daar wordt aan de deur geklopt

Wie zou dat zijn?

Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest, want vandaag komt de sint. Klj van 2 tot 5.

Zondag 17 november

Welkom in de knuffelclub! Maar we moeten wel eerlijk zijn, de knuffels van de leiding zijn wel de opperhoofden van de club. Ik zie jullie knuffels al denken 'en ik dan?', kom dan vandaag samen met jullie knuffel strijden om de plaats van opperhoofd en misschien word jij dit wel vandaag? KLJ van 14u – 17u!



Zo dat was het dan weer voor deze grabbel maar!

Groetjes,

Pauline, Jonathan, Leen en Anke xxx



Zoeffels

Hier zijn we weer jullie super toffe leiding. Deze maand gaan suuuuper gekke dingen doen. Dus zeker komen!!!

Zondag 13/10

HOE HA HOE!! Oefen alvast maar jullie beste strijdkreet, want vandaag zijn jullie echte stoere krijgers. Kennen jullie piraten? Kennen jullie superhelden? JA? Wel vandaag worden jullie 10 keer zou stoer!! Heb je thuis een stoer kostuum liggen trek dat dan zeker maar aan. Wij verwachten jullie van 2 tot 5.

Vrijdag 18/10

Het is vandaag dag van de jeugdbeweging! Dat wil zeggen dat elke vereniging vandaag zijn/haar kostuum mag aandoen! Vandaag mag je dus in je KLJ kleren naar school! JOEHOEEEEEE wie wil dat nu niet? 😊

Zondag 20/10

KNAL

Er is een moord gebeurd...Niemand die het heeft gezien...

Wie heeft het gedaan? Waar is het gebeurd? Met welk wapen?

Jullie hebben de tijd van 2 tot 5 om op deze vragen een antwoord te zoeken.

Neem jullie beste speurneus mee en we verwachten jullie.

Zaterdag 26/10

Vandaag is het stoempfestijn! Jullie kunnen allemaal lekkere stoemp komen eten. Hiervoor hebben jullie wel enkele dingen nodig:

- Een lege maag
- Een grote honger
- Leuk gezelschap om mee te eten

Zondag 27/10

Sorry liefste zoeffels... jullie leiding heeft gisteren iets te veel gegeten van de lekkere stoemp en zal helaas geen leiding kunnen geven.

Zondag 3/10

HALLO HALLO HALLOWEEN dat is griezelig dat is spookig

HALLO HALLO HALLOWEEN wie niet bang is, is gezien

Vandaag spelen we het griezelige Halloween spel. Klj van 2 tot 5.

Zondag 10/11

Daar wordt aan de deur geklopt

Hard geklopt ,zacht geklopt

Daar wordt aan de deur geklopt

Wie zou dat zijn?

Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest, want vandaag komt de sint. Klj van 2 tot 5.

Zondag 17/11

Shhh... We mogen nog niks zeggen, maar vandaag gaan we...

Kom het te weten van 2 tot 5.

Ziezo deze maand zit er ook al weer op liefste zoeffels. Hopelijk hebben jullie genoten van de leuke spelletjes, DE LEKKERE STOEMP, het bezoekje van de Sint en zoveel andere dingen.

Wij hopen jullie allemaal te zien volgende maand.

Groetjes Jethro, Lies, Casper en Emma xxxxxxx

Kastaars

Dag liefste kastaars,

Het schooljaar is weer goed van start gegaan en we gaan er nu weer verder invliegen met nog superleuke KLJ-zondagen. We zien jullie weer graag verder op deze dagen:

Zondag 13 Oktober: Ben jij een ontdekkingsreiziger? Of toch eerder een thuisblijver? Maakt niet uit, vandaag gaan we de landen van de wereld ontdekken vanop de KLJ!!! Kom naar de KLJ van 14u tot 17u en we zullen je laten zien wat we bedoelen.

Vrijdag 18 oktober: Het is vandaag dag van de jeugdbeweging! Dat wil zeggen dat elke vereniging vandaag zijn/haar kostuum mag aandoen! Vandaag mag je dus in je KLJ kleren naar school! JOEHOEEEEEE wie wil dat nu niet? 😊

Zondag 13 oktober: Vandaag spelen we het BV-spel, maar de rest verklap ik nog niet. Benieuwd? Kom eens een kijkje nemen op de KLJ van 14u tot 17u

Zaterdag 26 oktober: Vandaag is het stoempfestijn! Jullie kunnen allemaal lekkere stoemp komen eten. Hiervoor hebben jullie wel enkele dingen nodig:

- Een lege maag
- Een grote honger
- Leuk gezelschap om mee te eten

Zondag 27 oktober: Jammer 😞 vandaag geen KLJ, we hebben gisteren een beetje te veel gegeten en onze buikjes zitten nog vol. Maar niet getreurd, volgende week zijn we terug met meer KLJ-plezier!!

Zondag 3 november: BOE! BOE! BRRRRRR... vandaag spelen we het halloweenspel. KLJ van 14u tot 17u.

Zondag 10 november: Daar wordt aan de deur geklopt

Hard geklopt ,zacht geklopt

Daar wordt aan de deur geklopt

Wie zou dat zijn?

Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest, want vandaag komt de sint. Klj van 2 tot 5.

Zondag 17 november: Vandaag spelen we het olympische spelen-spel. Kan jij 1 van onze gouden medailles bemachtigen? KLJ van 14u tot 17u

Dat was het voor alweer, we hebben ons goed geamuseerd tijdens deze periode en zien jullie graag volgende keer terug voor veel meer plezier!

Groetjes,

Jari, Jasper en Matthias

Spetters

Dag beste spetters,

De eerste maand KLJ en school zit erop, hopelijk vonden jullie het alvast mega tof met jullie nieuwe leiding en zijn jullie ook zo enthousiast als ons voor de komende weken en maanden.

Zondag 13 oktober: Team Annabel VS Team Santini. Wie zal vandaag deze clash winnen? Kom je leiding verdedigen in een strijd der titanen! KLJ van 14u tot 17u.

VRIJDAG 18 oktober: Het is vandaag dag van de jeugdbeweging! Dat wil zeggen dat elke vereniging vandaag zijn/haar kostuum mag aandoen! Vandaag mag je dus in je KLJ kleren naar school! JOEHOOEEEE wie wil dat nu niet? 😊

Zondag 20 oktober: Wie kan er dansen zoals Michael Jackson, zingen zoals de meisjes van K3, acteren zoals Brad Pitt en Angelina Jolie of het weer presenteren zoals Frank Deboosere? We gaan op zoek naar degene die het het verst zal schoppen in de mediawereld. Denk jij dat jij DE nieuwste mediasensatie kan worden, kom je dan zeker bewijzen op de KLJ van 14u tot 17u.

ZATERDAG 26 oktober: Vandaag is het stoempfestijn! Jullie kunnen allemaal lekkere stoemp komen eten. Hiervoor hebben jullie wel enkele dingen nodig:

- Een lege maag
- Een grote honger
- Leuk gezelschap om mee te eten

Zondag 27 oktober: Vandaag jammer genoeg **geen KLJ**, onze buikjes zitten nog vol van gisteren. Volgende week zijn we er weer!

Zaterdag 2 november: Naar jaarlijkse gewoonte gaan we vandaag weer aan de halloweentocht in Lebbeke deelnemen. Sinds dit jaar is het nog enkel mogelijk om tickets te verkrijgen in voorverkoop. Daarom zouden we tegen vrijdag 1 november graag ten laatste weten wie er meegaat. We spreken af in Lebbeke tegen 19u15. Het adres is Langestraat 110.

Zondag 10 november: Daar wordt aan de deur geklopt

Hard geklopt ,zacht geklopt

Daar wordt aan de deur geklopt

Wie zou dat zijn?

Hopelijk zijn jullie allemaal braaf geweest, want vandaag komt de sint. Klj van 2 tot 5.

Zondag 17 november: Hoe goed kennen jullie Moorsel? Dit gaan we vandaag testen, bereid jullie al maar voor op een klein wandeltochtje. KLJ van 14u tot 17u.

Voila dit was het alweer, we zijn weer aan het einde van deze GM gekomen. We zijn er zeker van dat jullie jullie weer super goed geamuseerd hebben met onze originele spelletjes. Kom zeker volgende maand terug voor meer!

Groetjes,
Santini en Annabel